

INLÄGG

TEAM PORTUGAL

🕒 APRIL 7, 2019 👤 PORTUGAL

Hej alla fantastiska läsare!

Nu är det mindre än en vecka kvar tills vi beger oss till Leiria, Portugal. Det är vi på bilden, samt Ebba och Isak som inte kunde närvara vid dagens träff, som ska åka och vi är alla extremt taggade och förväntansfulla på vad vi ska få uppleva. Målet är klart: Att betjäna människorna på platsen och i allt ära Gud. Nu återstår bara att packa och fixa det sista sedan får vi se vad Gud har planerat för oss.

Er bön är viktig!

Vi är mycket tacksamma för att ni är med oss i bön då vi verkligen tror att det gör nytta. Nedan följer några böneämnen som vi särskilt vill lyfta:

- Frimodighet
- Bra väder
- Att vi ska vara friska innan och under resan
- Att resorna ska gå bra
- Att vi ska kunna kommunicera med folk vi möter där- Vi kommer medverka i 2-3 gudstjänster söndagen efter att vi kommit dit. Då ska vi dela vittnesbörd, leda lovsång och hålla i gudstjänst för barn. Då kommer vi verkligen behöva gå utanför vår bekvämlighets-zon så det får ni gärna be för.



SKRIVET I: PORTUGAL

← ~ISRAEL SQUAD~

TEAM MAROCKO →

META[Logga in](#)[Inlägg via RSS](#)[Kommentarer via RSS](#)[WordPress.org](#)

INLÄGG

NU ÅKER VI!

🕒 APRIL 13, 2019 👤 PORTUGAL

Hej alla!

Nu har vi kommit till Arlanda efter en tidig morgon. Nu är det inte långt tills flyget går och vi är taggade och lite nervösa. Vi är jättetacksamma att ni är med oss i bön den här veckan och vi ser fram emot att dela den med er!



Många kramar från oss i Portugal-teamet genom Ester och Albin

SKRIVET I: [PORTUGAL](#)

[← TEAM ITALIEN](#)

[TIME TO GO →](#)

META

[Logga in](#)

[Inlägg via RSS](#)

[Kommentarer via RSS](#)

[WordPress.org](#)

INLÄGG

FÖRSTA DAGEN

🕒 APRIL 13, 2019 👤 [PORTUGAL](#)

Första dagen har nu nått sitt slut och det är ett trött gäng som snart ska få lägga sig. Vi har fått uppleva mycket nytt och ser verkligen fram emot vad vi ska få uppleva imorgon!

Efter flygresan möttes vi av OM teamet på flygplatsen och bar oss av mot Leiria. Halvägs bjöds det på lunch på en fantastiskt vacker strand och väl framme packade vi upp i de rum vi tilldelades i kyrkan vi bor i. Kyrkan är relativt liten vilket bidrar till att den är väldigt mysig. De människor vi möttes av här är även dem en välsignelse som förgyller vår vistelse.

Till kvällsmat serverades en god soppa med tillbehör och kvällen avslutades med andakt och lovsång. Sammanfattningsvis kan vi konstantera att det har varit en lång och intensiv dag men gänget är taggade. Det känns näst intill surrealistiskt att äntligen vara här. Bilder från vårt boende kommer att laddas upp under morgondagen. Vi har en stor dag framför oss imorgon så tidig sänggåendet står på agendan. Godnatt kära läsare. På återseende!

SKRIVET I: [PORTUGAL](#)

[← MOT MAROCKO!!!](#)

[VI HAR LANDAT \[ISRAEL \] →](#)

META

[Logga in](#)

Inlägg via [RSS](#)

Kommentarer via [RSS](#)

[WordPress.org](#)

INLÄGG

ANDRA DAGEN

🕒 APRIL 14, 2019 👤 [PORTUGAL](#)

Idag efter en god natts sömn så var vi äntligen redo att betjäna Portugals folk och i allt ära Gud. Efter frukosten som börjades 7:00 så hade vi vår första morgonmöte. Där så läste vi 1 Tim 1 och 2 som lästes av Ebba respektive Linnea.

Efter morgonmötet så delade vi upp oss i två olika grupper. En grupp åkte med Ellen till en kyrka som heter Marinha Grande och en grupp stannade kvar här i kyrkan Igreja Assembleia de Deus.

I Marinha Grande så delade Ellen en kort predika och sedan delade Ebba, Amos och Esther sina vittnesbörd. Sedan sjöng vi två lovsånger: För den här världens skull och 10 000 reasons. Vi var verkligen uppmuntrade av deras välkomnande. De var ivriga för att hälsa och be för oss.

Här i Igreja Assembleia de Deus så höll vi i majoriteten av ett barnmöte. Vi inledde det hela med att lära dem en svensk barn sång som heter jag går på livets väg. Sedan höll Madde och Alfred i ett tal om tacksamhet. Elin delade en vers, Luk 15:1-7, varav Cornelia delade en reflektion. Sedan höll alla ett drama och Elin och Elias höll vittnesbörd.

Senare på dagen så visade några från OM staden. Vissa gick upp på ett berg för att titta på ett gammalt slott medans andra stannade kvar och strosade runt. Vi vill också tacka Gud för det underbara vädret han gav oss under tiden.

På kvällen så anordnades det ett kvällsmöte där vi fick presentera oss själva och Sverige. Sedan fick vi förmånen att lyssna på en predikan om tacksamhet tack vare att de hade anordnat tolkning från Portugisiska till Engelska. Vi tycket att temat tacksamhet kan vara rätt så nyttigt under veckan som kommer.

Sist för att avsluta kvällen så delade OM Portugals administrativa ledare, Gevas, sitt vittnesbörd som var berörde oss alla. Alfred delade även sitt vittnesbörd och det kändes att vi drogs närmare som grupp på grund av det.

Nu är det dags att sova och vi ser fram emot en ny dag. Tchau!

SKRIVET I: [PORTUGAL](#)

← [SÖNDAG I MARRAKECH](#)

[NAZARETH SERVE](#) →

META

[Logga in](#)

[Inlägg via RSS](#)

[Kommentarer via RSS](#)

[WordPress.org](#)

INLÄGG

MÅNDAG I FÁTIMA

🕒 APRIL 15, 2019 👤 [PORTUGAL](#)

Efter en rejäl frukost serverad av några av våra fina ungdomar med hjälp från de portugisiska värdarna så hade vi ett fantastiskt morgonmöte där vi fick lovsjunga Gud och ta del av hjärtvärmande bibelstudier av våran egna Stephanie Körber och Elin Göterdahl. I slutet av morgonmötet så fick vi en introduktion av Joao som jobbar i kyrkan om vad vi skulle komma att se i staden Fátima. Han berättade om hur staden var djupt katolskt troende och om hur vi skulle bete i oss i staden. Han berättade även hur över 9 miljoner människor vallfärdar till Fátima årligen då det är ett katolskt centrum i Europa. Efter lite bön i små grupper och pepp klädde vi i oss andens rustning och gav oss iväg mot staden.

Väl framme i Fátima gick vi den klassiska sightseeingen och bara kollade runt på kyrkorna och templerna. Efter våran lilla rundvandring så satte vi oss i våra bilar och rörde oss mot den lokala pizzerian ”Mr.Pizza” där vi blev serverade sex stora och extremt delikata pizzor, några återuppkommande fraser under middagen var t.ex ”Wow, den här pizzan är den bästa pizzan jag har ätit i heeeela mitt liv.” Efter denna fantastiska upplevelse så bar vi oss åter tillbaka till Fátima där solen hade vaknat till.

I Fátima så delade vi upp oss i grupper om fyra och bad för staden och dess invånare. Vi gav även förbön till många vi mötte och de flesta var väldigt tillmötesgående och öppna till skillnad från i Sverige där var man sköter sitt. Efter denna fantastiska men utmattande dag så kom vi tillbaka till kyrkan där vi möttes av några från det portugisiska teamet som hade lagat en soppa som vi alla åt tillsammans. Därefter hade vi andakt med lovsång, delande av vittnesbörd samt en predikan om mission av kanadensaren Michael från OM.

Hoppas ni alla har det fantastiskt i Sverige, be gärna för oss och våra resterande dagar här i Portugal. Gud välsigne er alla!

SKRIVET I: [PORTUGAL](#)

← [RESAN TILL RABAT](#)

[EN DAG AV TACKSAMHET](#) →

META

[Logga in](#)

Inlägg via [RSS](#)

Kommentarer via [RSS](#)

[WordPress.org](#)

INLÄGG

FÖRSTA DAGEN MED CHILDREN'S PROGRAM

🕒 APRIL 16, 2019 👤 PORTUGAL

Dagen började med en något stressig morgon följt av sista-minutengenomgång av de barnaktiviteter vi skulle hålla på eftermiddagen. Vi åkte till en skola i utkanten av Leiria och fixade i ordning allting inför möten och lekar vi skulle ha med barnen. Medan vi väntade på lunch spelade några fotboll medan de andra njöt av solen som varit framme hela dagen idag. Efter en lätt lunch bestående av mackor och Coca Cola började vi vänta på att barnen skulle droppa in. Tråkigt nog blev vi sittande väldigt länge för det kom väldigt få barn till aktiviteterna. Vi från Sverige umgicks i alla fall och hade det väldigt trevligt medan vi väntade. Även fast det var väldigt få barn där började vi ändå med ett barnmöte där Stephanie och Madelene höll i leken där man sätter fast Ahlgrens bilar i ansiktet. Sedan höll Joao och Natalia i ett drama på Portugisiska och vi håller alla med om att det var häftigt att se hur de nådde fram till barnen även fast vi inte förstod vad de sa.

Efter mötet blev det ytterligare mer fotbollsspel för barnen och vi andra bättrade på vår bränna. Sedan bjöds vi på portugisiska bakelser som heter ”Pastel de nata” och det var väldigt uppskattat av alla eftersom det var länge sedan vi åt lunch. Vi dansade små grodorna och prästens lilla kråka med Portugiserna något de tyckte var lite skumt, men barnen tyckte det var kul iallafall. Sen körde vi några lagtävlingar med ballonger och efter det bar det av tillbaka till kyrkan efter lite utvärdering och bön.

Till kvällsmaten bjöds vi på en traditionell portugisisk rätt som heter ”Bacalhau-à-braz” (lika svårt att uttala som det ser ut). Det bestod av bland annat fisk och ris och vi hade rätt så delade meningar om det var gott eller inte, men det var i alla fall smaker vi svenskar inte var så vana vid. Efter en härlig solig dag med mycket lek är vi alla trötta och glada och nu väntar bara andakt och godnatt.

Gud har verkligen svarat på bön dessa dagar. Många skador har blivit helade och vi tror verkligen på kraften av bön. Be gärna för människorna vi kommer möta här och att vi ska ha frimodighet och glädje och energi. Vi kommer göra liknande aktiviteter imorgon med barnen, även på torsdag. Ni får gärna be för att det ska komma massor av barn på de samlingarna. En del av oss i teamet är lite förkylda så det får ni jättegärna be för också.

Idag är det Ester och Elin F som skriver. Vi vill även ursäkta för att det knappt kommit upp några bilder. Det går helt enkelt inte att ladda upp bilder så ni får se allting när vi kommer hem till Sverige istället.

SKRIVET I: PORTUGAL

← FULLRULLE!

BOUNGIORNO! →

META

Logga in

Inlägg via [RSS](#)

Kommentarer via [RSS](#)

WordPress.org

INLÄGG

CHILDREN'S PROGRAM DAG TVÅ!

🕒 APRIL 17, 2019 🧑‍🌾 PORTUGAL

Många nätter med begränsad sömn och ständig aktivitet om dagarna har satt sina spår och detta fick vi tydligt erfara under morgonen. Mycket trötthet samt många som dras med sjukdomar så som förkylningar och hosta är några exempel på vad vi i nuläget kämpar emot. Men i tuffa stunder är det positivt att vi kan finnas där för varandra och peppa våra kompisar. Under dagens morgonmöte bad vi för energi och fokus under dagen och Gud svarade verkligen. Efter bönen höjdes nämligen stämningen markant i gruppen och tröttheten och sjukdomen var inte längre högsta prioritet. Nu kunde vi fokusera på dagen vi hade framför oss.

Under förmiddagen var vi kvar i kyrkan för att planera och be för vad som skulle ske under eftermiddagen. Bland annat lärde sig några i gruppen en portugisisk låt och gjorden en koreografi till den. Denna fick vi alla dansa tillsammans med barnen under barnmötet. Vi delade in teamet i mindre grupper utifrån vilka intressegrupper man skulle hålla i på eftermiddagen för att kunna planera mer i detalj. De olika grupperna var sport, pyssel, dans och en grupp som skulle ut och göra reklam för att locka folk till morgondagen. Efter en god lunch som lagats av en kvinna från kyrkan begav vi oss mot skolan.

Då gårdagens möte handlade om att plantera frön handlade dagens om marken som fröna planteras i. Undervisningen utgick från Matteusevangeliet 13:1-9, liknelsen om sådden. Även om vi svenskar inte förstod ett ord av vad som sades kunde man se att Sarah som talade är erfaren när det kommer till att undervisa barn då alla var intresserade och lyssnade lyhört. Efter detta var det dags för workshops och barnen fick välja vad de skulle göra samtidigt som gänget som skulle göra reklam begav sig iväg i en av skåpbilarna. Resten av dagen i skolan spenderades antingen i idrottshallen eller vid pysselbordet med en kort fikapaus mitt i. Det är fantastiskt kul att få leka och pyssla med barnen och se att de verkligen har kul och njuter. Även idag var det ganska få barn där men som sagt bar sig ett gäng ut för att bjuda in barn till morgondagens program. Till exempel frågade vi personalen på ett dagis om de var intresserade av att kika in imorgon. Nu återstår det att se hur många som kommer imorgon, vi ber även ihärdigt för det.

Under kvällen återgick vi till vår sedvanliga rutin med soppa, kvällsmöte och andakt. Dagen till ära serverades den, i Portugal, ofta förekommande soppan ”Caldo Verde”. Innehållet är upp till er att googla men det var i alla fall chorizo i. Mums! Tänker ni. Ja, sannerligen. Under kvällsmötet fick vi även idag lyssna på vittnesbörd och lovsjunga herren. Detta är en mycket uppskattad tid på dygnet som ofta förekommer i positiv benämning när vi delar dagens high, low och gud-sak.

Böneämnen för imorgon:

- Sjukdom och trötthet
- Att fler barn ska närvara
- Bra väder
-

Slutligen vill vi önska er en trevlig fortsättning på eran dag och hoppas att ni uppskattat läsningen. Guds frid!

//Portugalteamet genom Alfred och Albin.

SKRIVET I: PORTUGAL

← HEJ ALLA UNDERBARA!

JEZREEL VALLEY →

META

Logga in

Inlägg via [RSS](#)

Kommentarer via [RSS](#)

WordPress.org

INLÄGG

SISTA HELA DAGEN

🕒 APRIL 20, 2019 👤 PORTUGAL

Ännu en dag fick vi sova lite längre vilket var otroligt uppskattat. Vi startade morgonen med frukost, bibelseminarium och lovsång. Under bibelseminariet lästes andra Timotheosbrevet kap 2 vers 1-26 av Ellen och Isak.

Sedan åkte vi till Nazaré och på vägen dit såg vi en katedral som vi stannade vid. Vi gick runt och tog några bilder innan vi satte oss i bilen igen för att åka vidare till stranden. På väg dit stannade vi vid vägens kant och klappade och matade några hjortar. Sedan åkte vi vidare till stranden där vi skulle äta lunchen. Först tog vi några gruppbilder och på grund av de starka vågorna blev många blöta... Till lunch fick vi kyckling, bröd, chips och cola med utsikt över stranden. Efter lunchen åkte vi till en utsiktsplats nära stranden. Det regnade lite men även där tog vi en hel del bilder. Vi åkte vidare till stan där vi besökte olika souvenirbutiker. När vi var klara gick vi alla till en glasskiosk, åt glass och njöt av solen.

Det var sedan dags för att börja förbereda inför vår tacokväll som vi skulle ha tillsammans med portugiserna. Vi lagade maten tillsammans i kyrkan, dekorerade med ballonger, la fram servetter med ”fika” tryck på och lagade dessutom en kladdkaka. Tyvärr så blev köttfärsen väldigt stark, iallafall för oss svenskar. Men annars hade vi en riktigt rolig tid tillsammans med dem. Efter maten var det dags för gudstjänst tillsammans med kyrkans församling. Där delade vi vad vi har gjort i veckan och vad Gud gjort i gruppen men också enskilt. Vi fick be för pastorerna och ledarna i kyrkan men de bad även för oss. Vi alla fick sedan gå ut till valfria medlemmar i församlingen och be för dem. Den stunden var väldigt stark för både oss men även för församlingen. Vi fick se människor bli helade och berörda. Gudstjänsten avslutades med kramkalas och vi gav gåvor som vi hade tagit med oss från Sverige till dem som tagit emot oss denna vecka. Kvällen avslutades sent med vittnesbörd delade av Ellen och Linnea .

Böneämnen för morgondagen;

- Energi trots få timmar sömn
- En bra sista dag
- Att resan hem ska gå bra

Tack återigen för att ni är med och ber! // Portugalteamet genom Stephanie och Elin G.

SKRIVET I: PORTUGAL

← PÅSKKÄRRINGAR MED BRÄNNSKADOR

ETT SISTA FARVÄL →

META

Logga in

Inlägg via [RSS](#)

Kommentarer via [RSS](#)

WordPress.org

